

Fem ofre for nazismen har nu fået egne mindesten: Her er deres historie

Tirsdag fik Koldings gader fem såkaldte snublesten, som er mindesten for nazismens ofre. De fem ofre havde alle bopæl i Kolding på et tidspunkt i deres liv, og det er også ved disse bopæle, at stenene blev lagt.

Kolding: Tirsdag blev der nedlagt fem snublesten i Koldings gader til minde om ofre for nazismen i Kolding. Her kan du se, hvem de fem personer var, og hvorfor de blev ofre for nazismen.

Historierne bringer JyskeVestkysten i samarbejde med Kolding Stadsarkiv.

Kai Ibsen

Kai Ibsen blev født i Ringkøbing i 1911. Han kom til Kolding, fordi hans far havde fået job i Kolding, og derfor fulgte familien efter. Kai Ibsen havde job som bybud, arbejdsmand og jord- og betonarbejder gennem sin tid i Kolding. I sin tidlige ungdom blev han aktiv på venstrefløj, og i 1934 blev han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, og han var i en periode formand for partiets afdeling i Kolding.

Kai Ibsen, udførte anti-nazistisk arbejde før og under 2. verdenskrig. Han og ægtefællen Marie Ibsen udførte desuden et stort hjælpearbejde for de tyske immigranter, der søgte til Danmark i 1930'erne.

Den 22. juni 1941 blev Kai Ibsen hentet af det danske politi på sin bopæl Clemensgade 3, fordi han blev arresteret for at være dansk kommunist, han blev dog løsladt fem måneder efter.

Løsladelsen varede kort, for han blev arresteret igen et år efter han var blevet løsladt. Dog lykkedes det Kai Ibsen at flygte fra Horserødlejren, hvor han var indsat, og herefter fortsatte han sine illegale aktiviteter rundt omkring i Danmark.



Kai Ibsen har levet det meste af sit liv i Kolding, hvor han blandt andet var formand for Danmarks Kommunistiske Parti i en periode. Foto: Kolding Stadsarkiv

I juni 1944 var den gal igen, og Kai Ibsen blev igen anholdt og ført til forhør i Staldgården i Kolding. Herefter blev han indsat i Frøslevlejren. I november 1944 blev han sendt til kz-lejren

Fem ofre for nazismen har nu fået egne mindesten: Her er deres historie

Neuengamme sammen med en masse andre fanger, dog lykkedes det ham allerede i 1945 at komme til Sverige med hjælp fra Røde Kors' Hvide Busser.

Kai Ibsens indsats for den danske modstandsbevægelse blev rost af de allierede, og han fik et brev fra den amerikanske general Dwight D. Eisenhower.

Efter krigen fortsatte Kai Ibsen sit politiske og faglige arbejde, og han forlod kommunisterne for at tilslutte sig SF. Han repræsenterede SF i Koldings byråd og i en periode også i Folketinget.

Han blev senere forstander for Specialarbejderskolen i Kolding

Kai Ibsen døde i 1994, og han efterlod sig to børn, som han fik med ægtefællen Marie Ibsen, børnene lever stadig den dag i dag.

Jørgen Kelstrup

Jørgen Kelstrup blev født i 1913 i Kolding. Han fik mellemskoleeksamen fra Kolding Gymnasium, senere var han i handelslære i Vejle, og han blev herefter ansat i et konfektionsfirma i Hjørring. Han aftjente sin værnepligt i 1933 i Livgarden, og herefter fortsatte han sin uddannelse i England. I 1940 blev han ansat i sin fars firma i Kolding.

Jørgen Kelstrups indsats i modstandsbevægelsen er meget uklar, han blev dog arresteret i 1944 i Kolding. I Gestapos anholdelsesarkiv oplyses der, at han blev arresteret efter ordre fra det tyske sikkerhedspoliti i København, det kunne tyde på, at han havde forbindelse til København, måske i form af efterretningsvirksomhed.



Jørgen Kelstrup blev født i Kolding, og herefter var han en del rundt i Danmark og i verden, før han atter vendte tilbage til fødebyen. Foto: Kolding Stadsarkiv

Jørgen Kelstrup boede i samme bygningskompleks i Kolding som en anden modstandsmand ved navn Poul Seidenfaden, dog tyder intet på, at de to kendte hinanden.

Efter han blev arresteret, blev han sendt til Vestre Fængsel i København, herefter havde han ophold hos både Horserødlejren og Frøslevlejren. Den 15. september blev han sendt til koncentrationslejren Neuengamme i Tyskland, fra Neuengamme blev han sendt videre til Porta Westfalica, som var en anden lejr i Tyskland. Han blev syg i Porta Westfalica, og han blev derfor sendt tilbage til Neuengamme, her døde han af en lungebetændelse i 1944. Han ligger begravet på Kolding Sdr. Kirkegård.

Fem ofre for nazismen har nu fået egne mindesten: Her er deres historie

Poul Seidenfaden

Poul Seidenfaden blev født i 1915 i Præstø. Han blev student fra Sct. Jørgens Gymnasium på Frederiksberg i 1934 og cand. polyt. i 1941. I et opslagsværk oplyses der, at han var ansat på radiofabrikken Allways i København, i dette arbejde tilegnede han sig vigtige tegninger og laboratorieresultater, som han sendte videre til England. Han nævnes derfor som britisk SEO agent.

Han flyttede til Kolding i 1943, hvor han boede på Haderslevvej 25, og her var han formegentlig ansat på radiofabrikken Audiola. Poul Seidenfadens indsats i modstandsbevægelsen er uvis, der står kun i Gestapos anholdelsesarkiv, at han blev arresteret efter ordre fra det tyske sikkerhedspoliti i København, det kunne tyde på, at han havde forbindelse til København, måske i form af efterretningsvirksomhed.



Poul Seidenfaden brugte en stor del af sit arbejdsliv på at arbejde på forskellige radiofabrikker, hvor han også fik adgang til oplysninger om nazisterne. Foto: Kolding Stadsarkiv

Poul Seidenfaden boede i samme bygningskompleks som Jørgen Kelstrup i Kolding, dog tyder intet på, at de kendte hinanden, selvom de begge var modstandsmænd.

Efter han blev arresteret, blev han sendt til Vestre Fængsel i København, herefter havde han ophold hos Frøslevlejren. Den 15. september 1994 blev han sendt fra Frøslevlejren til koncentrationslejren Neuengamme i Tyskland sammen med blandt andet Jørgen Kelstrup. Han døde den 13. december 1994. Han er hædret i Mindelunden i Ryvangen i Hellerup, og derudover findes der to mindeplader til ære for ham på både Sct. Jørgens Gymnasium på Frederiksberg og i Ingeniørforeningen i København. Han er også nævnt i Klokkestablen på Skamlingsbanken.

Karinus Felsted

Karinus Felsted blev født i 1891, og han blev gift i 1917 med Thora Marie Petersen. Da han var færdig med skolegang, blev han uddannet som skrædder, og han blev ansat i skrædderfirmaet A. G. Isaksen i Kolding. Han var tilsluttet Socialdemokratisk Forbund, og han var virksom indenfor fagbevægelsen. Man ved ikke så meget om Karinus Felsteds arbejde indenfor modstandsbevægelsen, det menes dog, at han var aktiv ved uddeling af blade og indsamling af penge til det illegale blad "Budstikken for Kolding og Omegn", som var et illegalt blad.

Fem ofre for nazismen har nu fået egne mindesten: Her er deres historie



Karinus Johannes Feldtsted var medlem af Socialdemokratiet, derudover tror man, at han også var tilsluttet bladet "Budstikken for Kolding og Omegn". Foto: Kolding Stadsarkiv

Det tyske politi havde fået oplysninger om det illegale blads medlemmer, og derfor gennemførte Gestapo omfattende razziaer mod bladgruppens medlemmer, dette skete den 3. december 1943 og dagene derefter. Under razziaen blev Karinus Felsted arresteret, og han blev herefter ført til Gestapos hovedkvarter, som var Staldgården i Kolding. Herefter blev han ført videre til Kolding arrest. Den 21. december 1943 blev han sendt fra arresten til Tyskland sammen med andre modstandsfolk fra Kolding. Han døde af sygdom den 5. maj 1944 i koncentrationslejren Sachsenhausen.

Alice Henriette Dinesen

Alice Henriette Dinesen blev født i Hamborg i 1886, og hun blev født ind i en jødisk familie. I 30'erne flygtede hun til Danmark som følge af nazisternes magtovertagelse og forfølgelse af de tyske jøder. Hun ankom til Danmark med sin bror Walter August Berendsohn i 1933, og de bosatte sig i Lyngby. De to søskendes bror Kurt og hans familie omkom alle under krigen som et resultat af nazisternes forfølgelser.

Alice Henriette Dinesen har ikke efterladt sig mange spor fra sin tid i Danmark, da hun formentlig ikke fik lov at arbejde her på grund af sin jødiske baggrund.

I januar 1935 blev hun gift med Peter Dinesen fra Vilstrup syd for Haderslev, og de flyttede i 1942 til Kolding til adressen Hjelmsvej 11.

I 1943 var Alice Henriette Dinesen i yderst livsfare, fordi hun var jøde, den danske regering holdte nemlig op med at fungere. Dog nåede Alice at blive advaret i tide, og hun flygtede gennem Danmark, det vides ikke præcist, hvornår flugten foregik.

Da Danmarks befrielse fandt sted i 1945, vendte Alice Henriette Dinesen tilbage til Kolding. Hun døde fire år senere i 1949, og hun ligger nu begravet på Vilstrup Kirkegård.

Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe et foto af Alice Henriette Dinesen.